



Thema: Vakantie:

Vakantie komt van het woord vacant, wat leeg betekent.

In de Van Dale vind je bij vakantiereis: reis, gemaakt om te ontspannen tijdens de vakantieperiode.

Vakantie met voorbereidingen die meestal in het begin van het jaar al beginnen. De organisatie, planning, afspraken, voorbereidingen, laatste dingetjes regelen, de verwachting.

Als ik het zo bekijk lijkt het net werken. Terwijl in de vakantie toch ontspannen mag worden.

Ont-spannen: de spanning er af halen.

Ad: "Voor mij is vakantie proberen open te staan voor wat er allemaal om mij heen gebeurt. Buiten natuurlijk de praktische kant, zijn er voor mij een heleboel zaken die niet persé van te voren geregeld hoeven te worden. Dit geeft mij onzekerheid, maakt het spannend, en bied veel mogelijkheden van onverwachte gebeurtenissen die mij verrassen. Als ik kijk naar welke vakantie momenten nog in mijn herinnering zijn, dan zijn dat meestal de onverwachte gebeurtenissen. De vrienden die we onverwacht tegenkwamen in een ander land, de dolfijnen die we aan de schotse noordkust hebben gezien, de verrassing van verse asperges op een Limburgse camping". Mijn vakantie doel aandacht voor en genieten van elke seconde.

Miranda: "Deze zomer ga ik op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, in Spanje. Oftewel op weg naar een veld vol sterren. Ik loop de Camino del Norte, langs de Noordkust van Spanje. Ik ga alleen, dat is mijn uitdaging; alleen op reis. Wat mij te wachten staat, welke avonturen er voor mij in het verschiet liggen weet ik niet. Dat is de charme en geeft tegelijkertijd de spanning van het niet weten. Wat ik wel weet; ik ga mijn ene voet voor mijn andere zetten. Wanneer ik het zo klein houd neemt de spanning af, wanneer ik alles wil overzien neemt de spanning toe. Mijn doel is onderweg zijn of ik in Santiago zal gaan aankomen is minder belangrijk".

"Hoopvol reizen is veel beter dan arriveren"

(Robert Louis Stevenson)

Wij wensen jullie een hele fijne en lege vakantie

Ad Dokman

Miranda Anderson

Nieuws:

Huisstijl:

Human BEing heeft vanaf heden een nieuwe huisstijl. Zie: logo bovenaan.
Hij is tot onze volle tevredenheid ontwikkeld door Diana Sterken.
De wens bestond om meer beweging in het logo te brengen, zoals wij met Human BEing ook meer in beweging zijn gekomen. Het resultaat is meer beweging met een rustiger uitstraling.

Workshops kleidraaien voor kinderen:

Tijdens afgelopen kunstroute, waar Miranda stond met haar draaitafel, is gebleken dat veel kinderen enthousiast waren voor het draaien en interesse hadden in een workshop. In juli is er nog gelegenheid voor een workshop. Zie voor verdere informatie: www.hbkunst.nl of email miranda@humanbeing.nl

Theater:

Ad zoekt voor zijn nieuwe productie nog spelers en speelsters.
Het toneelstuk is een eigen theater bewerking van de kinderboeken reeks "Berend van Hackfort" van de schrijfster Martine Lettterie). Opvoering in de lente/zomer van 2009. Start repetitie januari 2009.

Agenda:

Meditatie/Reiki avond:

A.s. vrijdag 27 juni is er voor de laatste keer dit seizoen een meditatie/ Reiki avond. Voor iedereen die wil mediteren en/of kennis wil maken met Reiki.
Binnenlopen kan vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur.
Kosten: € 5,-.

Reiki 1 cursus:

Omdat Miranda in september op reis is zal er op een nader te bepalen datum in oktober weer een Reiki 1 cursus zijn.



"De langste reis is de reis naar binnen"

Dag Hammarskjold

